

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 7 JUNIJ 1866

De Slagter N. MAGNUS

te Smilde, is voornemens Zondag den 10 Julij te slagten een buitengewoon puik vet ZOETEMELKS KALF, verzoekt gunst.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 9 JUNIJ 1866

In den *Drentsche Courant* van 31 Mei ll. werd door den heer HOOGERBRUGGE te Smilde eene uitnodiging gerigt aan *alle* kiezers, om gezamenlijk eene keuze te doen van een **KANDIDAAT** voor het *lidmaatschap der Staten-Generaal*.

Wij juichen die vrijzinnige poging, om tot een goed resultaat te komen, van harte toe. – De stem van het algemeen en niet slechts die te hooren van eene kleine partij, - wie zou dat niet moeten prijzen? De kiezers vonden zich echter spoedig deerlijk bedrogen. Het bestuur der Vereeniging “*DE EENDRAGT*” gaf al aanstonds te kennen, dat de heeren, die geen leden der Vereeniging waren, ofschoon ze kiezers zijn, niets hadden te zeggen, en in weidsche, hoogdravende termen werden ze, niet regtstreeks, maar zijdelings genoodzaakt de nog al talrijke vergadering te verlaten, met de lakonieke opmerking, dat de oproeper *abuis?* had gehad.

De presidiale hamer van den heer HOOGERBRUGGE mogt die meerderheid niet verdrijven, doch wel het eergevoel der kiezers, een eergevoel, dat hun zeide, dat er hier geen kwestie was om de stem van het publiek te kennen, maar om door zoo weinig mogelijk menschen onder de naam van “*Vereeniging*” aan de buitenwereld, - neen, wij vergissen ons, aan de brave Drenthers, die niet op de Smilde wonen, **wijs** te maken, dat zelfs in de plaats zijner woning, de eerlijkheid, de regtschapenheid en de bekwaamheid van den heer VAN DER VEEN niet worden op prijs gesteld.

De Smilder Kiezers, - en zij zijn het juist, die den heer VAN DER VEEN het best kunnen beoordeelen, omdat zij hem in hun midden kennen als een braaf burger, als een regtschapen huisvader, als een minzaam vriend, van allen die het goede willen en als een ijverig voorstander van alles wat het welzijn van gemeente, provincie en vaderland kan bevorderen – de Smilder kiezers, die hem in al die eigenschappen kennen, waardeeren en liefhebben, hebben slechts *éne* keuze:

Mr. P. van der Veen

Welke partijen er ook mogen zijn, wij eerbiedigen hare gevoelens. Slechts *één* beginsel eerbiedigen wij *nooit*, het beginsel, om door ongehoorde en nooit gedachte practijken een doel te bereiken, dat slechts eigen grootheid ten drijfveer heeft.

Wij laten ieder in zijne waarde en willen niets afdingen op den eersten kandidaat der “*EENDRAGT?* “. Zijne medeburgers in Assen kunnen hem het best beoordeelen. Men raadplege hieromtrent de geschiedenis der verkiezingen voor den Gemeenteraad te Assen. Maar de Smilder *kiezers* in de volsten zin des woords achten zich verplicht hunne medekiezers in andere gemeenten mee te deelen, dat hun kandidaat slechts Mr. P. VAN DER VEEN is.

Indien er iemand is die ons kan aantonen, al ware het slechts ook *één* feit, waarin hij het gewigt zijner hooge roeping heeft uit het oog verloren, - indien er iemand is, die ons kan bewijzen, dat hij niet *altijd* en met *ijver* zijne pligten als Vertegenwoordiger heeft waargenomen, indien er iemand is, die ons kan zeggen: toen of toen heeft de heer VAN DER VEEN vergeten, wat hij voor onze belangen moest doen, - toen heeft hij ons beschaamd gemaakt in ons vertrouwen dan zullen wij ons stembiljet ter invulling werpen in den schoot des beschuldigers.

Waar het kerk of school, waar het wegen of kanalen, in *één* woord, waar het ontwikkeling gold van stoffelijke of geestelijke aard, is hij steeds ijverig kampioen geweest voor de belangen onzer Provincie in verband met die van het geheele Vaderland, en zoo lang wij hem in die hoedanigheden kennen, blijft hij onze keuze:

Mr. P. van der Veen
te
Smilde.

Namens vele kiezers te Smilde,
W.W.